

Brief aan Draak van een boom

3 november 2024



Welkom

Gezellig dat je meeleeft. Dit is wat ik mijn vriendin - Draak van een boom - deze maand graag wil vertellen.

Het schrijven is voor mij, naast verbinding met haar, ook een oefening in inleven in andere levensvormen dan mensen. Deze brief helpt mij om me minimaal een keer per maand te verdiepen in haar leefwereld. Mij af te vragen wat vanuit haar perspectief al dan niet belangrijk is. Het levert altijd een andere kijk op mijn leven en acties van de voorbije maand op. Draak van een

boom vindt het leuk om de brief te krijgen en geniet ervan dat zo ik minimaal een keer per maand langskom.

Heb jij eigenlijk ook al een vriend of vriendin met wortels?

- Ilse

Je kunt de brief volgende keer in je mail ontvangen door [hier in te schrijven](#).

De groep lezers is zo overzichtelijk dat het ook mogelijk is om je aan te melden voor [een app-groep van de lezers](#) als je wil uitwisselen over de inhoud.

Lieve Draak van een boom,

Deze maand ter intro deze 4 foto's van de maand:

- De magie van een fietstocht van meer dan een uur met Regenboog als kompaan. Zie je hoe ik opga in het landschap?
- Hand in hand goed kijken en voelen wat ons raakt aan jullie. De foto roept de vertraging en het samenzijn van die dag weer op.
- De gulle Appelboom. Voor onszelf: het appels in de pan maken. Die appels in de pan zijn een familietraditie vanuit mijn grootmoeder aan moeders kant. Voor de burens (mensen en niet mensen) door uit te delen of door te laten liggen. Heerlijk zoals oogst altijd teveel is in het moment en altijd ook weer een weg vind om te voeden.
- In het Ecotuner-netwerk werd ik herinnerd aan de dag van de stilte. Ik bracht het onderwerp naar het werk van jonge pedagogen en liet ook zien wat je met herfstbladeren in stilte kan doen.





De vier grondhoudingen gezaaid ...

Mensen die naar je kijken, bij je zijn, kunnen dat doen vanuit een bepaalde blik op wie je bent. Wij mensen hebben die soorten kijken in 4 hokjes geplaatst: de 4 grondhoudingen.

Ik geloof echt dat onze beste kans als mensheid erin zit dat we echt verbinding met jullie gaan krijgen en ons gedragen als jullie vrienden en familie. Los van die kans, het leven wordt er magischer, rijker en levendiger van. Ook dat is allemaal een beetje mensbelang maar daar kan jij wel tegen toch.

Mensen vinden het fijn om dingen met hun hoofd te begrijpen. Deze maand was het voor mij belangrijk om die 4 grondhoudingen duidelijk te maken aan de "hoofden" van 2 groepen. Daarvoor hebben mijn Ecotuner-collega's en met name Griet Bouwen belangrijke input geleverd.

Groep 1, een groep HBO-studenten.

Griet had eerder, voor een natuursessie met appreciative inquiry coaches, de 4 grondhoudingen uitgeschreven. Met haar tekst en een oefening van mezelf werden de 4 ervaren door die studenten. Hopelijk doet het iets met de duurzame oplossingen die ze gaan bedenken voor ondernemers. Wellicht dat ze nu bewuster een andere grondhouding kiezen van waaruit ze gaan denken en werken.

Groep 2, filmbezoekers van de film I am the river, the river is me.

Ik mocht na de film, als Ecotuner, iets vertellen over wat me raakte in de film en hoe ik sta tegenover Rechten voor de natuur.

Wat me raakt in de film?

Thuiskomen is die film voor me. Omdat hij gemaakt is vanuit het perspectief van deelnemer aan het ecosysteem, de rivier als subject. Maar om dat te kunnen vertellen moet het publiek eerst begrijpen wat ik dan bedoel. Daarom had ik een pitch nodig van 1 minuut over de 4 grondhoudingen en het verschil tussen object en subject. Griet hielp me door ze toe te passen op de rivier. Ik structureerde ze op kaartjes. De pitch was een feit.

Hoe ik sta tegenover Rechten voor/van de natuur?

Ik ben bezorgd als het wordt bedacht en ingezet vanuit de eerste twee grondhoudingen. Dat is oplossen met dezelfde denkwijze als diegene ons in de problemen heeft gebracht.

Ik geloof dat ik het helder heb verteld.

Natuurlijk heb ik dit alles ook weer met Griet gedeeld. Zo bouwen we op elkaars werk en inspiratie.



Risico nemen om teleurstelling te voorkomen.

Ik had een ecosysteem en een rol erin gespot die ik mij erg trok. Daarvoor moet je in de mensenwereld solliciteren en daarna kan je je verplaatsen naar dat andere ecosysteem.

Tijdens de tweede ronde van het solliciteren werd me gevraagd om mijn afwegingen, mijn advies en mijn werkwijze rond een thema toe te lichten.

Dat had ik kunnen doen met een vrij risico-loze powerpoint. Niet belangrijk voor het verhaal wat dat is een powerpoint. Alleen,... dan wist ik niet of het ecosysteem zat te wachten op iemand als ik. En het is niet de bedoeling dat nadat die hele verhuizing naar het andere ecosysteem achter de rug is, je dan tot de conclusie komt dat je er niet past. Vermoeiend voor iedereen die erbij betrokken is.

Dus besloot ik om een manier in te zetten die best veel liet zien van wie ik ben.

Gelukkig hebben ze besloten dat ik een mooie aanvulling ben.

Ik ga verhuizen en heb daarmee meer tijd voor jou. Maar dat leg ik je live wel even uit.



Plaat van de maand



En dan ook nog even over de maandplaat.

Ik heb me de hele maand afgevraagd welke verborgen wereld? Om uiteindelijk nog eens te lezen wat er op het roze hart staat: openhartig ontdekken. Ik heb in de vele avonturen van deze maand openhartig ontdekt en daarin dus zaken ervaren die anders waren dan vroeger: opener, speelser.

Lieve Draak van een boom, ik kom zo gauw mogelijk.

Liefs

- Ilse

Wat ik in november doe voor de eco-samenleving #actievehoop

3 november: De brief aan Draak van een boom brengen.

Besloten. Je kan je inschrijven om brief maandelijks te ontvangen.

<https://dashboard.mailerlite.com/forms/800365/11174239043112...>

Deze brief en de vorigen kan je hier

lezen: <https://momentenvanimpact.nl/gedragsverandering-voor-wie-en-...>

7 november: Groenten ophalen

Ik ben klant bij een bio-vegan CSA tuinderij.

Meedoen kan vanaf volgend seizoen: <https://mooshofke.nl>

10 november: Richting winterrust wandeling

Ik organiseer een maandelijkse wandeling om de relatie met Natuur te onderhouden en te versterken.

Je kan meedoen. Kijk in de agenda van de groene transformator voor details:

<https://degroenetransformator.nl/richting-rust-wandeling>

19 november: Oefensessie: Non-verbale communicatie in grotere groepen.

Ik ben er, als deel van de cirkel verbindend samenwerken. Kom jij ook? Gratis. Meer info en aanmelding:

Voor meer info: kijk 2 weken vantevoren op de agenda van De groene transformator: <https://degroenetransformator.nl/agenda>

Boterbloemdreef 2, Herkenbosch
Nederland

Jij ontvangt deze mail naar aanleiding van je
inschrijving voor de nieuwsbrief.

[Uitschrijven](#)

