



## Brief aan Draak van een boom

6 september 2025

Onderstaand is wat ik mijn vriendin - Draak van een boom - deze maand graag wil vertellen.

Het maandelijkse schrijven is voor mij, naast verbinding met haar, ook een oefening in inleven in andere levensvormen dan mensen. Deze brief helpt mij om me minimaal een keer per maand te verdiepen in haar leefwereld. Mij af te vragen wat vanuit haar perspectief al dan niet belangrijk is. Het levert altijd een andere kijk op mijn leven en acties van de voorbije maand op. Draak van een boom vindt het leuk om de brief te krijgen en geniet ervan dat zo ik minimaal een keer per maand langskom.

*En dit is de laatste brief aan haar. Zie in de brief zelf waarom. Ik zet jullie over naar de nieuwe leraar. Als je het niks vindt, dan kan je dan gewoon onderaan uitschrijven. Hoop dat jullie het een kans geven.*

*- Ilse*

Maandelijks ontvangen?

Lieve Draak van een boom,

Tijdens de tocht langs Roer voelde ik het heel duidelijk. Het is tijd om een andere leraar te zoeken/vinden. Het lijkt erop dat Roer na wat aarzelen JA heeft gezegd tegen die nieuwe rol. We gaan het zien.

Dat afscheid vorige keer was niet "een van ons gaat dood" maar een "ik ben klaar als jouw leraar" en "het bosje wil het pad laten overgroeien".

Mijn oudste foto van jou is van november 2015. In die jaren ben ik "opgeschoven" van

- mooie boom -

- voor mij bijzondere boom maar ik vertel het niemand -

- kijk mijn bijzondere boom -

- kijk ik schrijf haar brieven en leer daarvan -

- tijd om afscheid te nemen. -

Dit wordt dus de afscheidsbrief. Nog geen idee hoe ik dat ga aanpakken.

**1 per dag!**



Gewoon om effe te landen in deze afscheidsbrief toch nog een aantal van de vertrouwde rubrieken, voor de laatste keer voor en met jou.

Mijn wekelijkse brieven aan de mensen. Zoals altijd zit onder elke foto een brief. Ik heb de laatste week overgeslagen omdat ik op tocht was.

Voor de andere mensen-lezers:  
Week in 7 momenten wekelijks ontvangen?

## De maandplaat.



Verheugde me op spelen met vuur. Tijdens het maken van de maandplaat voelde het alsof het ging om "speels werken met passie".

Het vuur onder het schild. Ik was benieuwd.

Voor jou is het nu belangrijk om te weten dat ik "de wereld mooier achterlaten" serieus blijf nemen. Maar dat heb je al die jaren wel gevoeld toch?

## De energie van Water en Lucht

De maandelijkse wandeling met als thema "Vurige creaties"

We zagen ze overal, die vurige creaties. In Meidoorn, bij vissen in het water en de mensen gespiegeld in het water.

We deden een poging om het verschil in energie te voelen tussen Water en Lucht. Boeiende oefening.

En we genoten van "Veer van de Vuurvogel".





## De tocht met Roer.

Achteraf bekeken begon daar de roep van het avontuur met Roer.

Op die avond van het initiatief verbindend samenwerken waarbij we in een tuin vlakbij Roer ons gingen verbinden met iets in het landschap en een tekst of collage creëerden om uitdrukking te geven aan die verbinding.



Ik heb al veel geschreven over dat avontuur: [Lopen met Roer](#)

Twee dingen die ik grappig vind om met jou te delen.

Een, ik was niet echt van plan om tijdens de tocht al te beginnen aan een schrijfsel. Maar mijn lichaam gaf signalen. Ik heb samen met AI uitgezocht wat ze betekenden. Het resultaat was: een schrijfsel en de signalen verdwenen weer.

Er waren twee "heilige" momenten.

Eentje op dag drie waarbij ik de woorden "jij bent mij en ik ben jou" echt doorvoelde (en natuurlijk moest huilen).

En de druppel Roer die ik proefde aan het eind van de tocht. Het was een knullig, bijna stiekem moment dat pas toen ik wegliep groot en bijzonder voelde.



Zo, dan heb je nu ook kennism gemaakt met je opvolgster. Als je daarover nog gedachten hebt dan hoor ik het graag als ik die laatste brief kom brengen.

## En dan nu echt ...

Dag Lieve Draak van een boom.

Dankjewel voor je leraar zijn, ik ben blij en dankbaar voor wat het mij - en in het verlengde daarvan Aarde - heeft gebracht.

Liefs,  
Ilse

PS Als het met [ons boek](#) ooit lukt kom ik het natuurlijk showen.

PS Ook als het goed is doet afscheid pijn. We huilden allebei een beetje.

## Wat ik in september doe voor de eco-samenleving #actievehoop #gaiashift

Mijn ondersteunde structuur om er iedere maand tijd en aandacht aan te geven, naast mijn baan die ook een mooie bijdrage levert.

6 september: Bijeenkomst Basecamp aardbewoners.

10 september: Brief wegbrengen aan Draak van een boom.

Vorige  
brieven

14 september: Samen de relatie met elkaar en met Natuur versterken tijdens de wandeling: Wind fluistert

Info  
Aan-  
melden

19 september: Bijeenkomst Gaiashift collectief.

20 september: Evenement "Morgen" voor duurzaam wonen.

Info  
Aan-  
melden

23 september: Samen zoeken naar verbinding (verbindend samenwerken). Maak kennis met Deep canvassing, Storytelling en Klimaatgesprekken

Info  
Aan-  
melden.

Week van beleving: Spin, Vogeltrek, Verkleuren, Klimop. (seizoenstraject)

Besloten



Website

Shop

Je ontvangt deze brief omdat je je hebt ingeschreven op deze nieuwsbrief. Blij mee!

Uitschrijven kan natuurlijk altijd:

[Uitschrijven](#)

